

Hockey Hockey-VM 2007

Publicerad: 2007-05-14

Textstorlek: **1** **2** **3**

"Den hamnar i skräplådan"

Silvermedaljen inget värt för tårögda finska spelare

De finska spelarna torkade tårarna efteråt. Det här var lagets – hör och häpna – sjätte raka finalförlust i ett stort mästerskap.

– Vi har kanske inte samma vinnarkultur som Sverige, säger Tomi Kallio och rycker på axlarna.

När Finland manövrerade ut storfavoriten Ryssland i semifinalen var det många som tippade att laget den här gången fick gå hela vägen. Att ökenvandringen sedan 1995 – då laget tog sitt första och hittills enda mästerskapsguld – skulle vara historia.

Så blev det inte.

Kanada blev för starkt.

– Vi ger inte oss själva chansen att vinna. Att hamna i 0–3-underläge mot Kanada är tufft, säger Tomi Kallio.

Finland gjorde ett sista försök i slutet av matchen. Först reducerade laget till 1–3 och ett par minuter senare till 2–3.

Sedan – i slutminuterna kom läget. Tomi Kallio var nära att kvittera.

– Läget var hyfsat och jag sköt, men det är typiskt att den inte går in, säger han.

Pucken smet precis utanför. I anfalllet efteråt gjorde Kanada 4–2.

– Vi får skylla oss själva. Vi gjorde första målet när bara tio minuter återstod. Det är för lite tid kvar.



DEPPIGA TVÅOR Tomi Kallio med ännu ett silver runt halsen. För Finland var detta sjätte raka finalförlusten i stora mästerskap. "Klart att en del sitter mentalt", säger Tomi Kallio.

Foto: JIMMY WIXTRÖM

"Man börjar bli van"

När slutsignalen gick var många av de finska spelarna tårögda. En av dem var tuffingen Jarkko Ruutu.

– Det är en sådan jävla stor skillnad att bli etta och tvåa. Det här unnar man ingen, säger han och suckar tungt.

Ruutu har varit med om fem av lagets sex finalförluster.

– Man börjar bli van, säger Ruutu.

Tomi Kallio var med och förlorade VM-finalerna både 1999 och 2001. Och så nu.

– Det är svårt att förklara varför vi inte lyckas. Klart att en del sitter mentalt, i alla fall nu, säger Frölunda-spelaren.

Jarkko Ruutu står med silvermedaljen runt halsen och någon frågar honom var han kommer att förvara den.

– I någon skräplåda, tillsammans med de andra, säger han.